



secretariaat: Ans Müller, 0316-221515
secretariaat@liemers-niederrhein.eu
www.liemers-niederrhein.eu

Lobith, Emmerich, juni 2018

Aan onze leden,

Leeuwarden is dit jaar culturele hoofdstad van Europa. Vandaar dat we u graag uitnodigen om deel te nemen aan een bezoek

op vrijdag 6 juli aan Friesland en met name Leeuwarden.

In de ochtend zal de Friese taal en cultuur centraal staan. Na de lunch bezoeken we de historische stad met vele herinneringen aan de Nassau's.

Het programma van die dag ziet er als volgt uit:

07.00 uur vertrek vanaf Rees, busstation

07.20 uur vertrek vanaf Emmerich, Societät, Kleiner Wall 2

07.45 uur vertrek vanaf Zevenaar, AC restaurant achterzijde

10.30 uur bezoek aan de Fryske Akademie. Doelestrjitte 8, 8911 DX Leeuwarden. *Het Fries is de tweede officiële taal, ook in de rechtspraak, in Nederland. In Friesland spreken ongeveer een half miljoen mensen Fries, waarvan zo'n 350.000 als moedertaal. Er wordt ook Fries gesproken in het Groninger Westerkwartier, de Duitse gemeente Saterland in de Landkreis Cloppenburg in Nedersaksen en in Sleeswijk-Holstein aan de grens met Denemarken maar - heel opmerkelijk - niet meer in Ost-Friesland. We worden met koffie en thee ontvangen in het prachtige Coulonhuis waarin de Fryske Akademie sinds 1938 is ondergebracht*

. Dr Piet Duijff zal in een voordracht nader stilstaan bij het Fries, oorsprong en geschiedenis van die taal. Ook gaat hij in op de huidige positie van het Fries en de tweetaligheid van Friesland. Uiteraard is er een rondleiding door het Coulonhuis en een bezoekje aan de prachtige tuin.

12.30 uur lunch in het nabij gelegen restaurant de Walrus *met romige kerrie- of heldere kippensoep, ambachtelijk gebakken witte en bruine broden geserveerd op schalen met o.a. carpaccio, tonijnsalade, kipkerrie (koud), gezond en een kroket. Inclusief melk, karnemelk en koffie en thee.*

14.00 uur *begint de stadswandeling door Historisch Leeuwarden.* Deze prachtige ontdekkingsreis gaat door het hart van de oude binnenstad en langs vele boeiende rijksmonumenten, straten en stegen. Het gezelschap wordt daarvoor opgedeeld in een Duitstalige en Nederlandstalige groep. Uiteraard wordt verteld over het ontstaan van de stad en zijn roerige geschiedenis met een rijk Nassau-verleden. Natuurlijk komen beroemdheden aan bod: o.a. Saskia van Uylenburg (eerste vrouw van Rembrandt), Margaretha Geertruida Zelle oftewel danseres en spionne Mata Hari en bekende graficus Maurits Cornelis Escher.

16.00 uur wordt het bezoek afgesloten met een borrel en om

17.00 uur terugreis.

U kunt zich voor deze dag opgeven door **€ 40,00** p.p. over te maken op onze rekening **IBAN: NL90 RABO 030.48.00.856 t.n.v. Liemers Niederrhein**.
Inbegrepen: kosten van de busreis, voordracht, rondleidingen, lunch en borrel na afloop.

Het aantal plaatsen in de bus is beperkt, dus ook nu weer de eerste betalingen gelden. Zoals altijd: u krijgt bericht als u **niet** mee kunt. Dus geen bericht is goed bericht!!

Stoni Scheurer

Vriendelijke groet,

Michael Arntz